

# Ενα μύθο θα σας πω...

«Πλούτος» του Αριστοφάνη από το «Θέατρο Γέννης» συμη Επίδαιρο

Του Γιάννη Βαρβέρη

Πολύχρονα χρήματα, ως  
άλλα χρήματα...  
χρημάτων χρήματα για να μεταφέρεινα χρεώτοπο  
τη πανδαιάσια ποντοκής

Νίκος - Αλέξης Ασλανόγλου  
«Ωδές στον πρύγκηνα»

Ο «ΠΛΟΥΤΟΣ» γράφεται το 388 π.Χ. από έναν πολιτειακά βαρύθυμο Αριστοφάνη που του έχουν απαγορεύσει το «ονομαστί κωμωδείν». Η Αθηναϊκή Δημοκρατία είναι πια ένας φυματικός λέων κι ο Αριστοφάνης ένα ποντίκι που βρυχάται. Μπροστά σ'ένα έργο που αποτυπώνει την έκπτωση τόσο των θείων όσο και των ανθρώπινων αξιών, ο σύγχρονος σκηνοθέτης διερωτάται αν πρέπει να δει το μοναδικό αυτό δείγμα μέσης κωμωδίας (να ένας άτυπος, καταχρηστικός όρος που επεβλήθη) ως ουτοπική παραμυθία ή ως παρακμιακό σαρκασμό.

Το έργο εκ κατασκευής ευνόησε την ανοιχτή φόρμα του Κουν με την αοριστία χώρου και χρόνου που το διακρίνει. Ευνοεί όμως και τον κλειστό χώρο, μια και η λυρική διατύπωσή του είναι ελλιπής. Το λυρικό στοιχείο αντικαθίσταται από την προσωποποιήση Πλούτου και Πενίας αλλά και από τη φυγή προς το υπερπραγματικό. Το σκώμμα βέβαια είναι κουτσοδόντικο, ο ποιητής αυτολογοκρίνεται και το χαμόγελο έρχεται ως σκεπτικισμός, δίκην ασπιρίνης σε μια χρονίας εγκατεστημένη και ανιάτη πια βλοσυρότητη.

Ο Μ. Κουγιουμτζής είχε να μετρήθει με μια εύφορη παραστασιακή προϊστορία: Ο Κουν με την παράφραση Χουρμούζη (1860) ίδρυσε το '56 την καραγκόζικη κίνηση και τον γραφικό λαϊκό εμπρεσιονισμό. Το '74 και το '82, με τον «Ελεύθερο Κύκλο» και το Εθνικό αντίστοιχα, ο «ακατάδεχτος» Καν. Αποστόλου δόξασε αυτό το έργο με την καθαρότερη ανάγνωσή του στην Ελλάδα και συνόψισε, μέσω του Προύσαλη και του Ψαρρά, όλους τους τύπους της μετά τον Αριστοφάνη κωμωδίας.

Το '78 ο Ευαγγελάτος δίνει διιστορική προοπτική στον «Πλούτο» ταξιδεύοντας τους χαρακτήρες στους αιώνες (Βογιατζής - Μπουσδούκος). Την παράφραση Χουρμούζη δούλεψαν επίσης ο Μπάκας (Δημοτικό Νικαίας με τον έξοχο Ρηγόπουλο), ο Ντουφεζής σε νεοελληνικές αναλογίες (Θ. Καισαριανής) και αποχώρι ο Περέλης στα Ιωάννινα. Τέλος, ο Ροκόνι το '85 με το Εθνικό (Παράβας - Παρτσαλάκης) οργάνωσε μια ειδυλλιακή, απαισιόδοξη, ρομαντική εκδοχή. Παρούσα τότε όλη η μελαγχολία



του νεορεαλιστικού ιταλικού σινεμά και η ανθρωπία των πλάνων της *arte povera*. Στους όρους της επιθετικής ουτοπίας πειραματίστηκε ανολοκλήρωτα και ο Βραχωρίτης. Οι άλλοι αμέτρητοι «Πλούτοι» υπήρξαν μάλλον πενεστεροί...

Ο Κουγιουμτζής είναι ήδη πιστωμένος με τις περισσότερες θετικές κινήσεις της μετακουνικής περιόδου στο Θ. Τέχνης. Τώρα, ξεκίνησε με απελευθερωμένη, δυτικότροπή διάθεση, κομφότητα και διακριτικότητα να μας αφηγηθεί ζωηρά έναν ουτοπικό μύθο. Και σκέφτηκε πως η ουτοπία και το παραμύθι συνορεύουν με το χρώμα και τη θλιμμένη χαρά του κλόουν. Εβαλε, λοιπόν, τον διαπρεπή ζωγράφο Δ. Μυταρά να αποδείξει με χαρακτηρολογικό σχόλιο και χιούμορ τι υπέροχος κολορίστας είναι (από την πανδαισία του δεν με ενθουσιάσαν το κοστούμι του Δικαίου και τα λευκά «κουνελάκια»).

Εβαλε τον Λεωντή να λάμψει με την οβρότητα που του υπαγόρευε ο frustrated μύθος. Συνεργάστηκε μ'ένα γερό πεζογράφο και πανεπιστημιακό αρχαιογνώστη, τον Γ. Γιατρομανωλάκη, που απέδειξε την εξαίρεση όταν ο ακαδημαϊκός δάσκαλος κατέρχεται χωρίς ταμπού μέχρι το γλωσσικό ρείθρο και τη χυμώδη ανα-

λογική σφήνα, κάνει ευπρεπή θαύματα, εκείνα που εκλεπτύνουν τη χοντράδα, σεβόμενα την καταγωγή της. Ακόμη, ο σκηνοθέτης, στιχουργικά βοηθούμενος από την Μ. Κριεζή, έδωσε έναν κωμαστικό Χορό εξατομικευμένων αντιδράσεων και συλλογικής συνείδησης θιάσου, ο οποίος μαζί με τους υποκριτές μπαινόβγαινε σαν ζιζάνιο στη σύμβαση του θεατρικού παιγνίου αλλά Σαιξηρ. Συντονίζοντας με χάρη και μέτρο όλα αυτά κι έχοντας στη φαρέτρα του ένα δυναμικά κλοουνέσκ Τρίο Στούτζες (τον σατανικό τεχνίτη Δ. Οικονόμου, τον κωμικό - αποκάλυψη Αλ. Μυλωνά και τον λυμένο, ευπρόσδεκτα προσωπικό Γ. Δεγαίτη) δημιούργησε στο α' μέρος της παράστασης την εντύπωση ότι περί τον Αριστοφάνη κάτι νέο εγκυμονείται στο Θ. Τέχνης και γενικά.

Και αιφνιδίως, καταλαμβάνεται από ευλαβική ανασφάλεια! Κάνει πίσω, μεριάζει και η χρονολογημένη φόρμα του Κουν επανέρχεται, οι ρυθμοί καθυστερούν, το γνωστό λαικό πανηγύρι ξαναγυρίζει.

Στο μεταξύ, οι μάσκες αναχαιτίζουν τις φιλότιμες προσωπικές προσπάθειες (Κωνσταντινίδου, Γράμψας, Νίνης, Τσάφου, Αστεριάδης στους Γεωργιάδη και Οριφανό, πά-

Από την παράσταση του έργου «Πλούτος» του Αριστοφάνη με το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, στην Επίδαιρο. Μερικά πρόσωπα του έργου: ο Πλούτος (Γιώργος Δάνης), ο Ερμής (Νίκος Ορφανός), η Πενία (Μάνια Παπαδοπούλου), ο Καρίων (Δημ. Οικονόμου) και η Γρία (Χριστίνα Τσάφου). Σκίτσο Ελλής Σολομωνίδου-Μπαλάνου.

ντως, δεν φάνηκε να ανακόπτεται καμια... σπουδαία φόρα). Τι συνέβη: Φοβήθηκε ο Κουγιουμτζής την πρότασή του στο, όντως προβληματικό β', μέρος με τους ρόλους. Ας την πήγαινε ως το τέλος κι ας μπατάριζε. Ή, ας «ξάφριζε» λίγο το κείμενο.

Δεν λέω, ευπρόσωπο και το β' μέρος. Άλλα «άλλο», ασυνεχές προς το υποσχετικό πρώτο, έξω απ' τη ροή και το είδος λάμψης εκείνου. Γιατί: Το επικίνδυνο coup de chapeau στον Χατζιδάκι δεν ενόχλησε.

Επίσης δεν συμφωνώ προς τη σκηνοθετική παρουσίαση της Πενίας (Μ. Παπαδημητρίου), κατά τραγωδιακόδιδακτικό τρόπο. Σε μια ευθεία κλοουνερί, η αντίστιχη της Πενίας παράγει μάλλον ανορθόγραφη αργοπορία. Θα προτιμούσα την ευθεία ένταξη του ήθους της στο γενικό σχήμα διατύπωσης. Πάντως, η ηθοποιός στήριξε την άποψη Συγκινήθηκα, τέλος, με τον ηρωισμό του βετεράνου Γ. Δάνη, στον ρόλο του Πλούτου. Ο παλιός, νευρικός πουαντιλίστας, ο φίνος, ο σπουδαίος μας Δάνης. Και αυτά, να συνεννοούμεθα, χωρίς επιεικειώς. Προσωπικά, τον ευχαριστώ