

# 200 γραμμάρια τραγωδία

Συνηγορώντας για μία αγορανομία θεάματος

ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΠΙΑΤΑΚΗ

*Ι*ατί τάχα να τιμωρούνται από το νόμο μονάχα αυτοί που πουλάνε αλλοιωμένα τρόφιμα;

Ωρες ώρες σκέφτομαι πόσο απαραίτητη θα ήταν και μία αγορανομία θεάματος. Σκέψεις που γεννιούνται ειδικά τώρα το καλοκαίρι, οπότε μαζί με τον τουρισμό ευδοκμεί στον τόπο μας και το -καταταλαιπωρημένο- αρχαίο δράμα. Τα παλιά (όχι αναγκαστικά τόσο καλά όσο τα θέλει ο θρύλος) χρόνια η ελληνική επικράτεια υπέφερε -πολιτιστικά- από τα προχειροφτιαγμένα μπουλούκια.

Κάτι ανάλογο συμβαίνει στις μέρες μας με τους περιοδεύοντες θερινούς θιάσους, οι οποίοι περιφέρουν σ' όποιον Δήμο και σ' όποια Κοινότητα αγοράσει για μερικές εκαντάδες χιλιάδες την -ανεμοδαρμένη

κι εκ των ενόντων σημένη- αρχαία τραγωδία ή κωμωδία τους. Ομως, ένας τρανταχτός κλασικός συγγραφέας κι ένας πασίγνωστος τίτλος φυσικά και δεν αρκούν από μόνοι τους.

Πάρτε για παράδειγμα τις «Βάκχες», που παρουσιάστηκαν πριν από λίγο καιρό μπροστά στο, αγύπτιο για το τι του έμελλε να πάθει, κοινό του φετινού Φεστιβάλ Κασσάνδρας. Σημνοθετημένη από το Νίκο Παρούκο και υποστηριζόμενη από τη μεγαλόστομη «Θεατρική Εξόδο Αιγαίου», η πλέον σύνθετη και η μόνη μέχρι σήμερα μη αποκρυπτογραφημένη τραγωδία του Ευριπίδη, εμφανίστηκε στη Χαλκιδική με τα καρναβαλιστικά της.

Αν υπάρχει ιερό δέος το οποίο πρέπει να εξωτερικευθεί, αν ο θεατής οφείλει να φιγήσει μπροστά στη θεία έκσταση και στο γνήσιο εκ βα-

θέων πάθος, αν ο νους ωθείται σε στροβιλισμούς πέραν των καλού και του κακού στη διάρκεια μας παράστασης, τότε αυτό συμβαίνει σ' αυτή την ιστορία όπου πρωταγωνιστεί ο θεός Διόνυσος κι όπου αναλύεται η σχέση ανθρώπου-Θείου.

Εννοείται, τώρα, πως ντύνοντας μερικούς κακόμιοις εφιμηνευτές με χάντρες, πουδέλια κι όχυρα, βάζοντας τους να χροστηθάνε πάνω σε μια πρόχειρη ηχογράφηση, ενώ απαγγέλλουν μια στόμφιο κείμενα τα οποία δεν τους απασχόλησαν περισσότερο από το να τα μάθουν απ' έξω, το μόνο που -μοιραία- κατορθώνει ο οποιοσδήποτε σκηνοθέτης είναι το να διεκπεραιώσει τα -περίπου- 90 λεπτά της παράστασης. Η επόμενη πάτσα, το επόμενο φεστιβάλ, πανηγύρι, «πολιτιστικό καλοκαίρι του '95» αναμένει, κάποια χιλιόμετρα πιο πέρα...